

C.I. No. 67882

GEHEIM.

's-Gravenhage, 15 October 1938.

Bij een ingesteld onderzoek is gebleken, dat hier ter stede van revolutionaire en radicaal-pacifistische zijde geen actie is uitgegaan tegen de door de Regeering genomen militaire maatregelen. Betreffende de activiteit van eenige linksche groepen hier ter stede, in verband met de oorlogs-dreiging, kan het volgende worden medegedeeld.

De radencommunisten gaven een brochure uit, getiteld: "De tweede wereldoorlog". Van de zijde der Vrije Socialisten en de Internationale Anti-Militairistische Vereeniging gaat een verhoogde activiteit uit tegen de luchtbeschermingspropaganda. Vanwege deze groepen wordt met een handkar, behangen met platen, vermeldende anti-militairistische leuzen en afbeeldingen, door de stad gereden. Verder gaven deze groepen pamfletten uit. Eenige van deze pamfletten gaan in afschrift hierbij. Terzake het verspreiden van deze pamfletten, zijn in het belang der openbare orde aangehouden:

Nicolaas HANEMAAIJER, geboren te Delft, 26 Juni 1894;

Arie Albert SMIT, geboren alhier, 10 Juni 1881;

Hendrik SMIT, geboren alhier, 15 Mei 1916;

Hendrik ROGGE, geboren alhier, 29 Augustus 1905;

Willem DORST, geboren alhier, 16 Maart 1909;

Joost Simon Jean van DONGEN, geboren te Dordrecht 7 Juli 1908.

Het Haagsch Vak Comité heeft op 20 September j.l. de besturen van het Nationaal Arbeids Secretariaat, De Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij; het Syndicalistisch Arbeids Secretariaat; de Federatie van Anarchisten in Neder-

AAN:

Z.E. den Minister van Justitie;  
Z.E. den Minister van Defensie.

land,

land en de Bond van Revolutionnair Socialisten, tot een bespreking uitgenoodigd, om gezamenlijk in het openbaar tegen den oorlog te getuigen. Het S.A.S. erkennende, dat de vorige samenwerkingen (ter gelegenheid van het P.O.U.M.-proces en de gevoerde actie tegen de Oranjefeesterlijkheden) uitstekend waren geweest, kon nu niet meedoen, omdat een congresbesluit van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, zich tegen permanente samenwerking met andere groepen heeft uitgesproken. Er zou eerst gepoogd worden samenwerking "aan de top" te werkstelligen, waarna deze ook plaatselijk tot stand zou kunnen komen. Daar de B.R.S. zich bij dit standpunt aansloot, en de F.A.N. nog geen standpunt had bepaald, is de samenwerking van deze groepen dus voorloopig van de baan. In de op Maandag 26 September j.l. gehouden gecombineerde bestuursvergadering van het H.V.C., is besloten om in samenwerking met de R.S.A.P. op Dinsdag 4 October een openbare vergadering te beleggen in het Volksgebouw alhier.

De Vrije Socialisten organiseerden op Maandag 26 September j.l. in "Ons Huis" aan de Prinsegracht alhier, een besloten vergadering, welke door plm. veertig personen werd bezocht. Van bespreking van het aangekondigde onderwerp "Bellamy" werd afgezien en besproken werd het dreigende oorlogsgevaar. Adrianus Jacobus BOM, geboren te Rotterdam, 7 September 1895, schetste op de ~~ham~~ eigen laag bij de grondsche manier, de onvredelievendheid van het kapitalisme.

Thans, aldus spreker, komt het er op aan te toonen, dat "Wij" revolutionnair zijn. "Wanner werkloozen gevraagd worden loopgraven te maken, moeten zij het "verdommen". Geef je op straat bij de courantenbureaux e.d. niet bloot. Voer de opdrachten, die dikwijls maar voor enkele personen georganiseerd worden, uit. Als b.v. een trein met munitie ergens heen moet en er zijn eenige dappere kerels, die dezen trein willen doen ontsporen of in de lucht willen laten vliegen, dan eischt dit het werk van enkele koene kameraden en kan daarover in het openbaar niet gesproken worden. Wij bevoeven op geen andere groepen te rekenen. Onze taak is des te zwaarder. Toch kunnen wij, als groep organiseerend optreden, zware klappen uitdeelen.

Dus

Dus ieder op zijn post, geen discussies, doch ieder aan het werk."

Te omstreeks 10 uur n.m. werd de vergadering gesloten, waarna door de aanwezigen nog enkele duizenden manifesten, waarvan afschrift hierbij gaat, werden verspreid.

-o-o-o-o-o-o-o-

Afschrift.  
-----

IS LUCHTBESCHERMING MOGELIJK ? ..... **NEEN!**

**TIJERS,**

Wat helpt het of alle licht in de stad gedoofd wordt (gesteld dat ge daarvan tijdig genoeg gewaarschuwd zoudt kunnen worden; Nederland is maar 20 minuten vliegens breed, zoodat elke vliegenier precies weet waar hij is, o.m. door radio-pellingen, spiegelende watervlakte, hoge torens, etc.;

Wat helpt het of men zand voor het onschadelijk maken van brandbommen gereed houdt, als dat zand vloeibaar wordt bij de door die brandbommen ontwikkelde hitte van meer dan 2000 graden Celsius;

Wat helpt het of men zijn ramen dicht plakt tegen het binnendringen van gifgas, wanneer de scherven van brisantbommen, de ruiten vernielen;

Wat helpt het of men het vege lijf zoekt te bergen in bomvrije kelders, als één enkele bom het geheel huis tot een puinhoop bovenop die schuilplaats maakt;

Wat helpt het of men een gasmasker opzet en er vrijwel zeker een gassort gebruikt wordt, waar het masker geen bescherming tegen biedt. (Ouders, weet bovendien, dat de jonge kinderen geen gasmasker kunnen dragen).

Achter de propaganda voor deze, uitschijnbare menschlievendheid naar voren gebrachte beschermingsmiddelen, staat het winstbelang der gasmasker-fabrikanten, kelderbouwers, etc.

Geen waanzin zoo groot, of er valt aan te verdienen.

Menschen, er is maar één middel om U te beschermen. Gij kunt het, als gij het maar wilt. Oorlogswweigering is het eenige middel om oorlog te voorkomen. Oorlog is geen natuurramp, maar menschenwerk, menschen kunnen het verhinderen. Beseft Uw kracht; toont Uw **MENSCHELIJKE WAARDIGHEID**.

Int. Anti Mil. Ver.

Voor inlichtingen en steunbijdragen;  
Adres: Haverschmidtstraat No.72.

Afschrift.  
-----

IS LUCHTBESCHERMING MOGELIJK? .....NEEN!

**IMMERS,**

Wat helpt het of alle licht in de stad gedoofd wordt (gesteld, dat gedaarvan tijdig genoeg gewaarschuwd zou kunnen worden; Nederland is maar 20 minuten vliegens breed) als elke vliegenier precies weet waar hij is, o.m. door radiopellingen, spiegelende watervlakte, hoge torens, etc.;

Wat helpt het of men zand voor het onschadelijk maken van brandbommen gereed houdt, als dat zand vloeibaar wordt bij de door die brandbommen ontwikkelde hitte van meer dan 2000 graden Celsius;

Wat helpt het of men ramen dicht plakt tegen het binnendringen van gifgas, wanneer de scherven van brisantbommen, de ruiten vernielen;

Wat helpt het of men het vege lijf zoekt te bergen in bomvrije kelders, als één enkele bom het geheele huis tot een puinhop boven op die schuilplaats maakt.

"Het meerendeel der bestaande fabrieks- en kantoorgebouwen, is tegen de uitwerking van brisantbommen NIET bestand en er ook niet bestand tegen te maken. In deze zal dan ook van volledig beschermen moeten worden afgezien", zoo sprak Ir.A.J.Gerritse uit Amersfoort, op het Nationaal Veiligheidscongres.

Als voeren en steunen velen uit goedbedoelde menschlievendheid de propaganda voor de luchtbescherming, achter dat alles verschuilt zich tegelijk van anderen kant het motief om de burgerbevolking mee te vermilitariseeren en laat zich ook het winstbelang van de gasmaskerindustrie en het bouwkapitaal gelden. Er is maar één werkelijk middel om oorlog te voorkomen; Het weigeren van elke oorlogsdaad of oorlogsdienst en van elke medewerking tot oorlogsvoorbereiding.

**ORLOG IS GEEN NATUURRAMP MAAR MENSCHENWERK!**

Menschen kunnen dat ook verhinderen. Besef dan Uw kracht, Uw plicht, Uw menselijke waardigheid en wat die van U eischt.

Duizenden worden gestort voor vernietiging van Kultuur en Beschaving, maakt gij het ons mogelijk, DOOR UW BIJDRAGE, onze propaganda voor Vrede en behoud van Kultuur voort te zetten.

**GEEN BIJDRAGE TE GROOT! GEEN BIJDRAGE TE KLEIN!**

I.A.M.V.Afd. den Haag.

Mob. v.d.Vrede

A.N.V.A.

I.V.V.

Girorekening No.186575

Secr.Haversmidtstraat 72.

" Meezenlaan 69

" Ericalaan 34.

" v.Aerssenstraat 15.

Adres: Thorbeckelaan 190.

En als er oorlog komt.....  
Waar zal het dan om gaan?

De naamlooze ellende van een naderende oorlog, werpt haar schadusen voornit. In de kranten reeds de fotografische opnamen van arme, wanhopige vrouwen met huilende kinderen.

Onderschrift:

In de afgelopen week hebben 23.000 Duitsers uit het Sudeten-gebied de wijk genomen naar Duitsland, waar zij voorlopig in kampen zijn ongebracht. Op de grenswegen, die van Tsjechoslowakije naar het Duitse rijk leiden, zag men weer de trieste stoet van burgers, die uit vrees voor onlusten, met hun schamel bezit, hun woonplaatsen verlieten. Een moeder met haar twee kinderen op het station van Plauen.

Dat is maar een heel klein voorproefje. De grote afschuwelijke rest.... er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om er beseft van te krijgen. Men heeft trouwens maar te kijken naar Spanje en China om dan nóg maar een gering deel te zien van wat staat te gebeuren als een nieuwe wereldoorlog losbreekt. Op verzet van het volk in Duitsland, Rusland, Italië, Engeland en Frankrijk behoeft men niet te rekenen. Integendeel: die volken zijn waanzinnig genoeg gemaakt door hun leiders, om een oorlog te aanvaarden met al de ellende en weeën die er aan vastzitten.

En waar zal het nu in dit geval om gaan? Wat kan de winst en wat moet het verlies zijn? Wij hebben het oog alleen op het arbeidende en voortbrengende volk. Herhaaldelijk geven wij als onze opinie te kennen, dat de rest van het mensdom ons niet aangaat. Wat niet werkt en niet mede voortbrengt wat voor ons leven en welzijn noodzakelijk is, moet verdwijnen. Door het ongelukkig verdrag van Versailles heeft zich de Tsjechoslowaakse staat gevormd, die een mozaiek van natie-stukken is. De Duitsers, die men er bij ingelijfd heeft, kunnen zich in dat staatverband niet schikken. Niemand heeft daar

tot

tot voor enkele jaren terug iets van vernomen. Maar door de verdwaasde Heil-Hitlers in het nù zo geworden.

Nu zeggen wij eenvoudig dit: als die Duitsers liever van uit Berlijn worden geringeloord dan van uit Praag----- laat ze gaan. Maar Benesj wil zijn staat bijeen houden en verzet zich daartegen. Hij redeneert straks komen ook de Hongaren en Polen voor hetzelfde op en wat blijft er dan van mijn "staat" over? Hij betoogt verder, dat de Duitsers het onder hem minstens even goed hebben als dat zij het onder Hitler zullen krijgen. Ook een standpunt.

Dat Hitler de Sudetenduitsers opzwiept om zich los te maken van Praag, waarmee hij dan  $3\frac{1}{2}$  millioen onderdanen kan winnen..... Ook een standpunt. Waar wij echter geen naam aan zullen geven, omdat de Nederlandse Justitie alleen verdraagt dat men Hitler prijst.

Maar is deze kwestie nu een wereldoorlog waar? Voor de arbeiders? Wat kunnen de arbeiders van overig Tsjechoslowakije bij zo'n oorlog winnen? Zij kunnen er alleen nog ellendiger leven door krijgen. Is het trouwens niet om over na te denken voor genoemde arbeiders als zij dit vernamen:

President Benesj heeft een delegatie van de Boheemse adel ontvangen, welks woordvoerder, graaf Kinsky, de verzekering heeft gegeven van de trouw der aristocratie aan de republiek.

"Het is onze plicht", aldus de graaf, trouw te blijven aan de Boheemse staat, die onze voorouders duizend jaar geleden hielpen stichten. Wij willen de erfenis onzer voorouders behouden. De landen van de Boheemse kroon hebben zoveel doorstaan, dat wij kunnen hopen, dat zij ook deze tijden zullen overleven. Uit bezorgdheid voor de toekomst onzer nakomelingen wensen wij handhaving der oude grenzen. Onze voorouders hebben steeds gewerkt voor verzoening tussen de twee nationaliteiten en wij verlangen, dat onze Duitse landgenoten de liefde voor het gemeenschappelijke vaderland met ons delen. Wij geven u de verzekering, dat wij ten volle bewust zijn van onze plicht tegenover het vaderland en de staat".

En de Duitse arbeiders? Mogen zij een nieuwe afslachting riskeren, om een paar millioen "volksgenoten" onder dezelfde macht te krijgen, als die waar zij onder leven? Wat zouden zij hun "volksgenoten" in het Sudeten-gebied naar waarheid hoogstens kunnen en moeten zeggen? Dit: Mensen, maakt u niet warm om bij ons te komen, want ook bij ons is het werken, terwijl anderen op onze arbeid parasiteren, ook bij ons is geen sprake van "gefundenes Fressen"; hebben wij worst op ons brood terwijl gij misschien margarine krijgt, gaat voor dat verschil toch uw leven niet offeren!

En de arbeiders in de staten die straks partij zullen kiezen.. wat kunnen zij verliezen en wat zullen zij hoogstens winnen? Een ideologische oorlog? Ach, laat men toch bedenken dat elke oorlog die door de historie wordt vermeld, een schijn van "ideaal" werd gegeven. Het is zelfs deze valsheid die de misdeelde klasse altijd geestdriftig voor een oorlog heeft gemaakt. Cesar had zijn ideaal: beschaving tegen het barbarisme; Karel V had zijn ideaal: de roomse eredienst; Napoleon had zijn ideaal..... Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in één Europese staat; de oorlog van 1914 - 1918 had ook zijn ideaal: het is gesanktionéerd in het Verdrag van Versailles!

De proleten hebben zich voor die "idealen" laten vermoorden en verminken. Nooit bracht een oorlog hun echter een stap nader tot hun levensrechten. Zij snoerden hun harten dicht voor het gehuil van vrouwen en kinderen; eenmaal in de bloedwoede verstikte elk menselijk gevoel. En als de ontnuchtering kwam, was het altijd te laat.

Van de ongelukkigen die 1914 - 1918 meemaakten zijn zij niet meer over die het ergste moesten ondergaan. Zij kunnen niet meer spreken of heel zwak, als herinnering bij hun kinderen. Maar kan men zich dan toch niet realiseren wat een nieuwe oorlog brengen zal? Weegt dat dan op tegen het "ideaal", dat nu als strijdkreet zal dienen?

De nafeven, de verdoolden, de verblinden en de verdwaasden, praten de priesters der ideologieën na: Maar moet men Hitler dan zijn gang laten gaan?

In



In 1914 was het: Moet men Wilhelm dan maar zijn gang laten gaan?

Men vergeet dat men wel Hitler kan overwinnen door een oorlog, maar niet de geest van de mensen, die om zulke heersers vragen. Is dat dan na 1914-'18 niet gebleken?

Hitler zal alleen die mensen onder zijn regime kunnen krijgen, die zich laten verdwazen door zijn "ideologie". Zijn diktatuurideaal wordt trouwens kwistig geëxporteerd en vindt aftrek naarmate men het vooral slikt. Ook in Nederland.

Een oorlog dáártegen baat niets. Een oceaan van bloed en ellende en alles blijft zo het was.

Wat Hitler wil, dat is de wil van het kapitalisme up-to-date. Nu kan men Duitsland voor een tweede keer wel "ten onder" brengen.....maar het kapitalisme blijft. En wie dát bevechten wil, blijve gerust maar in eigen buurt.

-----

#### ONS VREDESGEBED.

De kranten meldden d.d. Zondag j.l.:

"In alle kerken van het Britse rijk, over de gehele wereld, is heden voor het welslagen der diplomatieke besprekingen en voor de vrede gebeden.

De gebeden bij het Graf van den Onbekenden Soldaat in de Westminsterabdij, die sinds Donderdag onafgebroken hebben voortgeduurd, zouden vanmorgen om acht uur zijn geëindigd. Maar de pelgrimstocht van duizenden Londenaars heeft voortgeduurd en de Westminsterabdij zal nu voor onbepaalde tijd geopend blijven voor het stille vredesgebed, waaraan reeds duizenden hebben deelgenomen.

Aan de morgendienst in de Abdijs namen meer dan 3000 personen deel. Onder de kerkgangers bevond zich wederom mevrouw Chamberlain, die sinds Donderdag de Abdijs dagelijks heeft bezocht. De geestelijke bad voor het succes van minister Chamberlain's missie en een diepe stilte viel over de aanwezigen. De herinnering drong zich op aan de plechtige stilte op Wapenstilstandsdag.

De

De katholieke autoriteiten hadden een speciale processie georganiseerd, die naar Havas nog meldt, tengevolge van de internationale omstandigheden door 50.000 personen werd bijgewoond." Wij geloven niet aan het bestaan van een God. Gelukkig niet. Want wij kunnen door ons ongeloof al de ellende in de wereld toeschrijven aan de wil en de onwil der mensen. En ons "geloof" wordt dan een redelijk geloof: het geloof dat de mensen in grote meerderheid eens verlost worden van leugen en waan en dus van goede wil zullen worden.

Als wij echter aan een Almachtigen God zouden geloven en daarbij ook geloven dat hij door een smeekbede verandering zou willen brengen in zijn plannen, zijn straffende hand, die zoveel bloed en tranen teweegbrengt, een mildere zou kunnen worden, dan zou ons gebed luiden:

Almachtige god!

Verlos ons van de staatslieden en de andere leiders der volken, die zonder barmhartigheid, gedreven slechts door hun machtsbegeerten, de volken tegen elkaar ophitsen;

verwijder uit het heelal de materie die geschikt is voor de vervaardiging van springstoffen en gifgassen;

ban uit de hoofden der stervelingen het vernuft, waarmee men het vernielende oorlogstuig steeds meer doet perfektioneren;

verlam de handen der lieden die de mobilisatiebevelen tekenen en verstom de monden der priesters die de zegening der moordwapens vragen;

sla met uw donder en bliksem de kazernes neer, laat door uw stormen en orkanen de oorlogsschepen zinken en waarschuw de mensen, zoals u dat in de dagen van Noach deed;

vaag de grenzen weg die uw kinderen verdelen in staten, die eeuwige bronnen van leugen, misdaad en oorlog;

neem ze op in uw hemel, ofschoon de hel hun toekomst, de gewetenloze lieden, die uw kinderen, uw "evenbeelden" van elkander willen afzonderen, omdat zij blank, zwart of bruin, Joden of Ariërs, omdat zij geslepen en daardoor rijk, of dom en daardoor arm zijn;

geef ons, de predikers van gelijkheid en recht voor allen, de vurige tongen die ge eens hebt geschonken aan uw apostelen op het Pinksterfeest;

schenk ons de kracht om te strijden voor waarheid en univer-

sele menselijkheid en slinger uw bliksemschichten in de gerechtsgebouwen, waar men ons straft omdat wij niet willen liegen, niet willen zwijgen wanneer spreken gerechtvaardigd is, niet willen moorden en ons niet willen oefenen in het moordbedrijf;

breng eeuwige nacht en langeslagenheid over de machtswelustelingen, de oorlogsmakers en oorlogswinstmakers en laat voor onze strijddag, als in de dagen van Jozua, de zon stilstaan; want u zij de kracht, heerlijkheid en de eeuwigheid, - amen.

---

LEES EN VERSPREID

" DE VRIJE SOCIALIST ".

---