

Het is niet waar

wanneer men U voorhoudt, dat gij op de coalitie moet stemmen

om het beginsel!

En toch wordt dit vooral de eenvoudige menschen ieder oogenblik wijsgemaakt, tot van de kansels toe. Men weet wel, dat er in breede kringen ontevredenheid heerscht over de regeeringspolitiek! Men weet ook wel, dat die ontevredenheid gerechtvaardigd is! Maar men weet bovendien, dat wij tenslotte onze persoonlijke gevoelens het zwijgen opleggen terwille van ons beginsel. En daarom speculeert men op die beginseltrouw om daarmee te redden

de voosheid der coalitie!

Laat U niet misleiden! Het stemmen op de coalitie heeft met ons christelijk beginsel niets te maken! Of is het soms beginsel, wanneer

de rechten geschonden, de kleinen vertrapt worden dooreenregeering, die macht boven recht stelt?

Is het beginsel, wanneer

millioenen weggesmeten worden aan het militarisme,

terwijl men in de venen schreiende toestanden laat bestaan, het loon der arbeiders verkort en de werkloozen tot den bedelstaf brengt?

Duizendmaal: Neen!

Maar ons beginsel eischt daden, waaruit blijkt, dat men **rechtvaardigheid en naastenliefde op alle terreinen des levens** wil! „Wie den arme verdrukt, smaadt deszelfs maker!” Bedenkt dat, gij allen, die uw christelijk beginsel niet slechts met den mond belijden maar met daad beleven wilt! Stuurt alleen zulke menschen naar de Kamer en stemt op de lijst der

Christelijk Democratische Federatie:

A. P. STAALMAN

Let vooral op de voorletters **A. P.** die 15 jaar lang in de Kamer voor het beginsel heeft pal gestaan.

De Christelijk-Democratische Federatie,
Mr. A. M. C. SANDBERG, Voorzitter.