

MANIFEST

De democratie in ons goede land is ziek. Iedereen weet het en duizenden zijn onzeker.

Men weet, dat de oude scheidslijnen onecht en uit de tijd zijn.

Ons land is uiteen gevallen in vele politieke scherven, waardoor ons land steeds onbestuurbaarder wordt. Millimeters politiek verschil worden opgeblazen tot meters.

Roept met ons, met eenvoudige middelen, deze ontwikkeling een halt toe!

Zeer velen in ons land kijken verlangend uit naar een **nieuwe** beweging, die wegen aanwijst en de mogelijkheden schept om tot elkaar te komen, om samen te gaan en samen te werken.

Wij zijn geen afsplitsing van een oude partij, ook zijn wij niet uit rancune ontstaan. Wij willen, met Uw hulp, geheel opnieuw beginnen, omdat dit volgens ons de enige mogelijkheid biedt uit het moeras te komen.

Wij willen samenwerken in 's lands belang. Uw idealen willen wij trachten om te zetten in werkelijkheid. Uw wil is onze drijfveer.

Wij willen een politiek, eerlijk en recht-uit. Op aller belang gericht. Krachtig en nieuw.

Wat ons benauwt is de inflatie en werkeloosheid, de verkeersonveiligheid en -chaos, de verveling en verstarring, het vastlopen in partij-moeras zonder elkaars helpende hand, de volte en vervuiling, ons tanend prestige in het buitenland, het politie-apparaat en de militaire uitgaven.

Wat ons verder politiek benauwt is de onechtheid van de scheidslijnen en van het onderling gekrakeel. En de afwezigheid van **echte** invloed van het volk.

Dat betekent, dat wij duidelijke plannen hebben, die echter in hun uitvoering Uw steun behoeven.

Wij hebben geen behoefte om ter gelegenheid van de verkiezingen weer in de oude hokken gevangen te worden. Wij willen elkaar de hand reiken. Christen naast humanist of ander. Rood naast wit, geel paars of oranje. Samenwerkend aan een duidelijk plan, dat soepel genoeg moet zijn om zich snel aan gewijzigde omstandigheden aan te passen en ten doel heeft ons land bewoonbaar te houden. Dit plan willen wij steeds aan Uw mening toetsen.

Eerlijkheid en openheid zijn onze uitgangspunten. Samenwerking met een ieder van goede wil zal onze kracht zijn.

Als naam geven wij voorlopig aan onze groepering „Landsbelangen”, omdat dit ons ideaal het duidelijkst weergeeft en omdat samenwerking van heel ons volk, met respect voor elkaar, naar onze mening de enige redding is voor ons hopeloos verscheurde land.

Bestrijding van inflatie en werkeloosheid, politieke hervormingen met duidelijke invloed van het volk zelf, grotere zorg voor en medezeggenschap van de jeugd, minder leed door vergrote verkeersveiligheid, grotere wijsheid en eerlijkheid van de staat zijn voorhands de grote punten, waaraan wij, met Uw hulp willen gaan werken.

Zoals het nu gaat kan het niet langer. Laten wij elkaar daarom de hand reiken en samen gaan in

„LANDSBELANGEN”